

## Beretning skrevet af Henrik Bærentzen

Vi mødtes i sejlklubben og med afgang kl. 8.00

Første stop på en rasteplads hvor der blev serveret kaffe og Jensen's hjemmelavede kage. Jette og Jens havde bagt den halve nat.

Turen fortsatte til Svendborg hvor vi skulle besøge Danmarks Museum for Lystsejls. Museet lå før på Valdemar Slot på Tåsinge.

Museet rummer i dag en flot samling af gamle lystbåde og en fin samling af tilbehør. Det drives af frivillige der lægger en masse timer i at holde det og tilføre nye klenodier efterhånden som de kommer. Økonomien er medlemmer og donationer fra firmaer og fonde.

Efter en dejlig frokost på Hotel Ærø hvor vi fik Æggecake med mega flæskesvær, gik turen hjemover, dog med et stop ved et ls museum der desværre havde lukket. Vi fik set Storebæltsbroen nedefra og efter en lille en til ganen kørte vi hjem til Gilleleje.

En meget hyggelig tur i fint vejr og i god ro og orden.

**Vi siger tak for det store forarbejde Jette og Jens havde gjort.**



Sven Billebølles  
båd 18 fod,  
STORMY II der  
har været jorden  
rundt flere gange



Denne har jeg selv sejlet i som junior i KDY



Tur til Svendborg den 12. aug 2021 med senior afdelingen

